

## *Att börja skolan*

På min dagliga stavgångsrunda passerar jag ibland skolan i vår närhet. I morse möttes jag av många barn, föräldrar, uppsluppen stämning och ballonger i massor. Det var skolstart efter sommarlovet. En dag att fira.

Det är 69 år sedan min första skoldag(!). Inga ballonger, ingen uppsluppen stämning, inga glada föräldrar. Försagda, blyga barn, som neg för fröken. En fröken, som satt vid katedern och tittade strängt och allvarligt på oss barn. En fröken, som hade det mörka håret tillbakastruket i en knut i nacken. En fröken, som var djupt religiös och hade många åsikter om hur ett barn skall vara. En fröken, som hade bacillskräck och som fick skolbarnen att lova att inte äta glass på sommarlovet (!). Att börja skolan i slutet av 40-talet var verkligen inget man firade med ballonger, nej det var en allvarlig och viktig, nästan skrämmande, upplevelse.

Min första skoldag förlöpte väl utan större sensationer så länge jag befann mig i skolan. Men sen hände något förfärligt. När jag kom hem var jag oerhört uppspelt och ville genast springa över till min ett år yngre lekkompis på andra sidan Grev Turegatan och berätta om allt som hänt under min första skoldag. Men mamma sa: - Nej, vi skall strax äta. Men den olydiga flickan ville inte höra på det örat, jag störtade ut genom dörren, sprang fort, fort nerför de fyra trapporna och ut på gatan utan att se mig för. Och så gick det som det gick. Jag hade inte sett den stora lastbilen och har inget annat minne än att jag vaknade upp liggandes på trottoaren. Änglavakt måste jag ha haft! Chauffören var naturligtvis chockad men lyckades se till så jag kom upp till vår lägenhet. Det blev iltransport till lasarettet. Hjärnskakning och diverse blesyrer, det hade kunnat vara mycket värre.

Det tog sex veckor innan jag kunde börja skolan igen. När jag äntligen fick komma tillbaka till klassen möttes jag av min frökens stränga förklaring till min frånvaro: *Solveig var olydig mot sin mamma och därför straffade Gud henne meddetsamma.*

Det var inte lätt att gå i första klass och ha ett sådant straff över sig.

*Loulou Eriksson*