

## *Rysk Kaviar*

Det är 1958, min mor skall fylla 50 år. Det vill vi fira, hon har jobbat hårt för att försörja oss, haft en pensionatsrörelse, som inneburit mycket arbete och ständig passning. Visst var hon värd något extra?

Det var då jag fick tanken. Något alldeles extra, det måste väl ändå vara rysk kaviar? Inte för att jag någonsin hade ätit rysk kaviar, eller kommit i närheten av delikatessen en gång, men man hade ju hört talas om det.

Min syster och jag lade ihop de besparingar vi kunde avvara, som jag minns det var det nog ca 60:-. Det var mycket pengar för oss, på den tiden. Det borde väl räcka till en rejäl burk. Trodde vi.

Innan delikatessen skulle inhandlas försökte jag snygga till mig, det gällde ju att se ut som om man kom från en bättre bemedlad familj, vi bodde ju på Östermalm, och att det verkligen inte var första gången rysk kaviar skulle förtäras. Nu kom jag inte från någon bättre bemedlad familj, även om min fars släkt härstammade från en mycket välbeställd sådan, men det hade vi tyvärr inte haft någon glädje av då min far var död sedan länge.

Jag styrde kosan till Arvid Nordquist, som hade sin butik i hörnet Nybrogatan-Kommendörsgatan. Steg in i butiken på darrande ben, försökte se ut som om jag var en trägen gäst och alls inte ovan vid den exklusiva interiören. Där stod en elegant herre bakom disken, han synade mig upp och ner och jag kunde se vad han tänkte: "Vad gör du här, det här är en fin butik". Men han var ändå sympatisk nog att komma fram till mig och fråga vad jag önskade.

"Jag tänkte köpa lite rysk kaviar", sa jag med lätt darr på stämman. "Jaha, då blir det den här vägen". Han stegade fram till en liten dörr i ett väggskåp, låste upp och öppnade den på vid gavel. Därinne stod en stor, guldskimrande skål, fylld med den svarta läckerheten. En guld sked stack upp ur skålen, redo att fyllas till hugade spekulanter.

Jag stod stum en lång stund och bara stirrade. Något liknande hade jag aldrig sett. Öppnade till slut munnen, efter att ha försökt få kontroll på stämman och frågade: "Hrm, vad kostar den, per hekto?" "Tja", sa mannen, "100:- per hg är priset idag, det är en exklusiv vara detta".

100:-! Per hg! Blodet sprang upp över kinderna, detta var oöverkomligt för oss.

"Jag får tacka så mycket då", sa jag, backade ut mot dörren och försvann från Arvid Nordquists fina butik.

Det blev ingen rysk kaviar till 50-åringen. Minns inte riktigt vad vi köpte i stället. Men något gott blev det nog i alla fall.

*Loulou Eriksson*