

# Mysteriet

Jag stod ute i hallen och höll på att sätta på mig kängorna. Plötsligt gick radion i köket igång. Högt. Det smattrade av ett språk som jag inte kände till, sedan musik, möjligen orientalisk.

Vi hade vid tillfället två hundar som vi passade medan sonen och hans sambo var bortresta. Två glada härliga jack russelhundar, Nelli sex och Selma 12 år gammal. Jag skulle just gå ut med dem när radion gick på. Nelli hoppade upp och ner på mig, ivrig att komma iväg. Selma, som inte är lika alert, syntes inte till.



-Konstigt, inte kan väl Selma komma åt radion? Selma kom just trippande från köket, nog såg hon lite illmarig ut?

Vi gick en härlig runda, när vi kom hem var radion tyst.

Tidig morgon, det var något som väckte mig, ett litet pling.

-Nog stängde jag väl av mobilen, det lät precis som ett meddelande. Tittade på makens rygg och upptäckte att det lyste om honom.

-Ligger han och läser i iPaden, så här dags? Klockan var tre, hundarna sov och snusade, en hos oss var. Men nej, maken sov och snarkade, ljuset slocknade.

Jag somnade om. Ett nytt pling väckte mig, ett nytt ljus. Vad var det som hände? Först radion och sen det här.

Nästa dag på väg ut med hundarna. Då gick radion på, i köket.

-Spökar det i huset, saker går på och stänger av sig självt, håller jag på att bli snurrig? Men så småningom gick det upp en talgdank, någon hade ställt in radion att gå på och stängas av vid viss tid, vem som nu gjort det. Inte jag. Inte maken.

Och iPaden var helt enkelt inte avstängd, meddelanden kom in från sonen i Sydafrika. Det finns förklaring till allt.

*Loulou Eriksson*