

Hos manikyristen i Nerja

Jag springer hela gatan upp, nog är det på Calle Pintada hon har sin salong, Juanita. Jag var ju där och bokade tid för nagelvård häromdagen, samma salong som förra året. Konstigt. Vänder tillbaka, oj då, hade ju sprungit förbi, nu hann jag precis till den bokade tiden.

Kommer in i salongen, med andan i halsen. Juanita är upptagen med sin mobil, nickar hastigt åt mig, gör en åtbörd inåt rummet så jag förstår att jag ska avancera framåt. Juanita pratar i mobilen. Jag tar av mig jackan, tittar lite frågande omkring mig, var kan jag hänga den? Juanita nickar åt bordet där alla hennes verktyg, samt en kaffebryggare står, jag förstår att jackan skall läggas där. Sen nickar hon mot stolen, pratar fortfarande i mobilen på snabb spanska, och jag förstår att jag ska slå mig ner. Ställer min lilla ryggsäck på golvet nedanför stolen, den föser hon undan med foten, alltså pratade i mobilen.

Till sist får vi kontakt, det är snabbt avklarat vilken färg som skall strykas på naglarna och arbetet påbörjas. I samma ögonblick kommer någon in, ställer sig bredvid stolen där jag sitter, och börjar pladdra med Juanita. Tyvärr kan jag inte spanska så samtalsinnehållet förblir en väl förborgad hemlighet. Vet inte om personen är kund, som är missnöjd med någon behandling, men upprörd är hon och Juanita rycker mest på axlarna. Samtalet varar en god stund. Behandlingen av naglar fortgår. Då kommer ännu en liten tant in och börjar pladdra, stående tätt intill mig där jag sitter i stolen. Nu verkar det snarare vara en vän, för Juanita skrattar flera gånger och de verkar nöjda med varandra.

Jag sitter still i stolen. Jag är inte någon alls i detta sammanhang. Jag är händer och fötter, inget mer. Under behandlingen kommer några kunder in, vill beställa/avbeställa tid, det är ganska många störande moment. Juanita jobbar på. Om man tror att man ska få en behaglig behandling av ett proffs, som t ex fotvård hemma i Sverige, eller kanske bjudas på en kopp kaffe, då tar man fel. Här är det helt andra regler som gäller.

Men snyggt blev det.

Loulou Eriksson

2018-02-01