

HUMOURE ET DASSUS PRIMO

När trycket börjar bli för stort
Se då till att få det gjort
Läs det jag vill berätta
Skrattet hjälper dig att skvätta

Ja nu har trycket ökat på skrivnerven och då måste man göra något åt det. Min Mor lämnade mycket efter sig, bland annat "ett par tusen" vykort och lådor som innehöll slitna och skamfilade böcker. Där fanns också en serie som var mycket lättläst och som skänkt mig mångt gott skratt. Varje liten bok i denna serie var försedd med en upphängningsnodd! Varför kommer ni snart bli varse.

Som ni kommer att märka, så har jag kanske tillfälligtvis hoppat av turerna i Kina, för att glädja mina läsare med något mera jordnära. Det härefter skrivna, är i mångt och mycket hämtade från dessa övertagna pergament och kommer bland annat att handla om dasshumor, rätt och slätt. Så är det redan nu någon som inte ägnar sig åt denna lite annorlunda humorstilen, med mycket "slag under bältet", så sluta läs NU. Men jag tycker i alla fall det är värt ett försök. Kanske det kan hjälpa någon som har blivit hård HmHm, ja i magen menar jag, till att efteråt känna stort välbefinnande.

Nu tycker jag vi kör Primo! Quintus får lugna sig ett slag då det är många i kön angående kön och annat.

Moses

En man bryter sig in i ett hus mitt i natten. Medan han börjar packa ner familjesilvret hör han plötsligt en röst:

- Jesus ser dig!

Tjuven ser sig om men ser inget, så han fortsätter att plocka ned i värdesaker.

Återigen hör han en röst:

- Jesus ser dig!

Den här gången blir han så nyfiken att han tar risken att slå på ljuset i rummet. Då får han se en papegoja som sitter på en pinne och stirrar på honom.

- Sa du det där, frågade tjuven papegojan.

- Ja svarade papegojan

- Och vad heter du då, frågade tjuven.

- Moses

- Moses utropade tjuven, vad är det för dj...a idiot som har döpt en papegoja till Moses?

Samma sorts idiot som döper en rottweiler till Jesus, svarade papegojan.

Politikerförakt

Två äldre herrar satt i stadsparken och matade duvorna.

När jag sitter här och ser på duvorna, så kommer jag att tänka på våra politiker, sa den ene.

Hur menar du då, frågade den andre.

Jo politikerna är precis som duvorna; så länge de sitter vid våra fötter, äter de snällt ur handen på oss.

Men så fort de har en högre position, så skiter de på oss.

Flight SK 808 till ARN

Vid incheckningen på Umeå flygplats:

Hej, jag ska till Stockholm. Kan du vara snäll och skicka den här väskan till Ö-vik och den där till Malmö?

Tyvärr, det går inte. Väskorna måste följa med dit du ska.

Jaså, förra månaden gick det bra och då hade jag inte ens bett om det.

Vuxendagiset

Telefonen ringer hos fru Lindstedt.

God dag, det är från Järvsö Kommun, socialenheten, sa en tjänsteman. Nu har vi en plats ledig åt er son på dagiset Mittbenan.

Jaha, ja, han är tyvärr inte hemma, svarade fru Lindstedt. Han ryckte in i lumpen för en månad sedan.

De satt där med kvällstidningen och frun sa:

Här står det om att en karl fått fängelse för att han kört bil trots att han hade över två promille i blodet.

Han kan inte va riktigt klok, han skulle druckit brännvin istället. Promille är ju livsfarligt.

Numerus

Fröken Larsson, blondin, höll på att ta körkort. Vid uppkörningen sa bilskoleläraren:

Nå, hur startar vi nu bilen?

Det är så enkelt så, säger fröken Larsson. Man sätter bara in startnyckeln, vrider om och slänger i växlarna.

Växlarna? Singularis menar väl fröken Larsson.

Javisst ja, förlåt! Det är klart att det är singularis man slänger i.

Den där nye städaren verkar inte vidare klyftig

Hurså? Jo han städar golvet i hissen på varje våning.

Vänstergångat

Så slutligen för den här gången, litta längre ner.

Den store kinesiska filosofen Konfucius satt ute i hagen och tänkte. Han funderade över vad naveln var till för. Han började att pilla på den och det visade sig att den gick att skruva ut. Den var till och med vänstergångad. Detta var en stor upptäckt och han tillkallade genast alla sina vänner. Han berättade för dem om sin upptäckt. De trodde inte på honom och Konfucius måste skruva loss naveln för att visa dem. En av lärjungarna frågade om han kunde resa sig så att man såg bättre. Konfucius reste sig med naveln i handen.....då ramlade röven av.

Apropå Kina.

I Kina finns många betydelsefulla religioner:

Där finns: buddism, hinduism, taoism, Konfuciusism och turism.

Den sista av stor betydelse för landets alla kopieförsäljare.

Ses igen????