

Gran Canaria januari 2014

Tre hela veckor. Inget Friskis, inga skrivarkurser, inga Seniornet- eller SPF-aktiviteter. NU ska jag ta tag i den där Photoshop Elements-kursen som jag köpte för snart ett år sedan och skamligt nog inte ens har tagit upp ur förpackningen. NU får jag massor av tid.

Jag packade vår laptop, Photoshop-kursen, USB-minnet med Aktivs datakurser och så lite shorts och baddräkt och tandborste och en del annat smått och gott man kan behöva på Kanarieöarna.

Resdagen steg vi upp redan kl 03.00. Flygresan tog 5½ tim, hyrbilen hämtades ut på Gran Canaria flygplats och vi körde till Puerto Rico där vi utan större problem lyckades hitta lägenheten vid Amadoresstranden där vi skulle tillbringa de närmaste veckorna. När kvällen kom var vi rätt möra, somnade tidigt och sov länge. Laptopen vilade i sin väska.

Men redan nästa dag började den titta uppfordrande på mig och vi fick snabbt ordna så den befintliga routern blev laddad. NU skulle laptopen bara anslutas till routern och sen var det bara att köra igång. Hade en del räkningar som e-faktura som måste tas om hand.

Jag följde instruktionerna för routern, trodde jag, men plötsligt och utan att jag hade en aning om vad som hänt dyker det upp en mycket otrevlig text som handlade om att Windowsfiler blivit skadade och att reparation måste utföras. OK då, jag klickade på reparationsraden men det enda som hände var att samma text dök upp igen. F8 då, räddningen heter F8, det vet jag ju, bara att klicka på den lilla blinkande blippen och sen starta om i felsäkert läge. Trodde jag ja. Ack nej, från och med denna stund fanns det bara en enda mening i 'huvudet' på datorn och det var att Windowsfilerna blivit skadade.

Tre veckor utan dator! Det var länge sedan det drabbade mig. Ipaden var med och med den kunde jag lösa de akuta problemen, men sen var det stopp.

Så lat jag blev. Så många goda böcker jag hann med, raska promenader, härliga bad, god mat, roliga utflykter. Och laptopen den stod där den stod, såg lite dystert och övergiven ut, men jag vände den bara ryggen: det är ditt eget fel din dummer.

Loulou Eriksson

