

Fikapausen

Vi gillar att ha fika med oss i bilen när vi kör längre sträckor. Har aldrig tyckt om dom där ställena där man lite snabbt kan förse sig med en alldeles för stor kaffemugg i papp och något sliskt kaffebröd därtill. Nä, hemlagat fika i termos, goda hemgjorda mackor, gärna med ägg och kaviar eller ost och paprika och kanske någon liten läckerbit efter, bakat av husets mycket kunniga bagare, det vill vi ha.

Sen skall detta förstås avnjutas på någon trevlig rastplats, gärna vid en liten sjö och med sol i ansiktet och värme i ryggen.

Så såg planen ut även för dagens resa till Degerfors där vi skulle hälsa på makens bror. Det blir inte alltid som man tänkt sig.

Vi påbörjade resan kl sju på morgonen, framåt nio började det suga i kaffetarmen så vi spanade efter något trevligt rastställe. Efter en lång stund dök det upp en skylt med kniv och gaffel och i brist på bättre alternativ körde vi i den riktningen. Ganska länge faktiskt. Långt från E18. Till slut var vi framme, en liten trivsamt restaurang mitt ute på vischan. Stängt. Och det var ju rastplats vi sökte. Tillbaka till motorvägen. Nytt försök. Vi närmade oss Örebro då en ny lovande skylt med 'Träd och Tält' dök upp, nog betyder det någon slags rastplats? Vi svängde in på ny väg, körde och följde skyltarna som syntes med jämna mellanrum. Men plötsligt var det slut på skyltandet. Vi befann oss mitt i Örebro centrum!

Ut igen på E18. Efter ytterligare någon mil en ny lovande skylt, svängde av vägen igen, för några km till. Framme. Vid en liten restaurang med tillhörande stuguthyrning. Ingen rastplats. Men en stor parkering, inte en enda bil. Bara en skylt:



Men nu var tålamodet slut. Vi parkerade mitt framför den förargliga skylten och avnjöt vår matsäck. I bilen. Ute blåste det och regnade småspik. Men kaffet var gott och mackorna också.

Loulou Eriksson

2016-04-19