

Att renovera ett badrum

Vart fjärde år får vi en genomgång av radhuset vi bor i. Det har försäkringsbolaget lagt in i hemförsäkringen i syfte att i tid upptäcka ev. svagheter och undvika vattenskador. Lovvärt tycker vi nog.

Men sist Anticimex var för här denna översyn rynkades det på pannan och anlades en bekymrad min. "Hrm, jag tycker nog det vore lämpligt att lägga om golvet och flytta rören i badrummet. Innan det händer en olycka alltså. Det här är faktiskt inte gjort efter dagens regler".

Renovera badrummet? Som är så snyggt och fräscht i blått och vitt! Tanken gjorde oss nervösa. Inte minst för att det är väldigt kostsamt, vi har ju bara en toalett! Gästtoaletten är sedan länge och före vår tid ombyggd till kapprum, mycket bra idé har vi tyckt, men nu? Ingen toalett? I minst två veckor?! Utan dusch kan man till nöds klara sig, men utan toalett??

Maken är en handlingskraftig person. Efter att ha kontaktat och kommit överens med en mycket välrenommerad renoveringsfirma åkte han till Myrorna och inköpte en pinnstol à 50:-. Jag tittade fundersamt på densamma och sa: "Vad ska vi ha den där till, vi har väl nog med stolar i huset". Men han tittade lite överseende på mig och sa: "Ja gissa det du".

Jag fick stå bredvid och hålla för ögonen. Det lät som om han sågade och jag undrade verkligen vad han sysslade med. Det tog en god stund och det var inte utan att jag blev lite otålig. "Är du klar snart?" - "Du får titta nu" sade han och jag kunde höra på hans röst att han var stolt. "Vad sägs om vår nya toalett?"

Men min stora beundran kanske uteblev och jag kan inte säga att jag gladdade mig åt att behöva tillbringa någon tid alls på denna skapelse. I förrådet dessutom. Det är rätt kallt där så här års. Men nöden har ju som bekant ingen lag. "Det får väl gå, det handlar ju bara om ett par veckor", tänkte jag.



De duktiga killarna från renoveringsfirman konstaterade snabbt att röret till toaletten fanns kvar i kapprummet, ut med alla kläder, in med toastolen och en hink vatten. Spola gick förstås inte, men med vatten kommer man långt.

Och inte nog med det. Med goda grannar kommer man också långt! Tack Mona för att jag fick smyga in vilken tid som helst och låna din fina gästtoalett med alltid rena gula frottéhanddukar. Och tack Ulla för att jag fick använda ditt badrum flera gånger och ta en skön och avslappnande dusch när jag som bäst behövde det.

Någon som är intresserad av en egenhändigt skapad toalettstol? Lägg ett bud!

Snyggt blev det!