

## Religioner, regioner och tack för maten och mig.

Kina är ett enormt rike som kallas för Mittens rike. Det är indelat i många regioner, många gånger med sina egna språk, åtminstone sina helt egna dialekter. Ett kinesiskt ord kan uttalas på flera olika sätt med helt olika innebörd. Ofta är det så att kommen från region Hebei t.ex, så kan man nästa inte förstå dialekten i Guangdong. Charmigt men också konfunderande. Från de olika provinserna kommer också helt unika och fantastiska maträtter. Ta t.ex. myror och orm från GuangDong, superkryddat kött från Sichuan, Peking anka. MMMMMMMMM. För att inte tala om dumplings från Shanghai.

I Kina härskar många religioner. Vi har den största buddhismen, sen taoismen, hinduismen, "konfuciusismen" (från Konfusius) och inte att förglömma turismen. Den senare som blomstrat så oerhört och gjort att kinesen fått upp ögonen för att utanför landets murar finns också en värld. En värld som kinesen av i dag besöker ofta, många och mycket.

Jag drar mig till minnes en episod i ett buddisttempel där det låg en Inclining Buddha, vilande Buddha. Framför Buddha så fanns en yta där man kunde kasta blommor, pengar m Där stod en gammal ryggrökt dam och kastade två trästycket formade som en banan. Meningen var att om träbitarna hamnade helt parallellt med varandra så skulle gummans böner/önsknings bli besannade. Hon stod där i nästan en halvtimme och äntligen så hamnade trästyckena som hon ville och hon jublade och prisade den store Buddha. Hon hade väl kastat de där träbitarna flera hundra gånger så rent statistiskt skulle de ju hamna så här. Men för gumman var det höjden av lycka. Så köpte hon 19 rökstickor, satte eld på dem och placerade dem framför Buddha. Självt köpte jag en gång en tygpåse av en munk, skrev min högsta önskan på en lapp som munken sydde in i tygpåsen och skulle bevara för all framtid. Problemet är bara att jag glömt vad jag skrev.

Kina är ett fantastiskt land. Att som jag "bara" ha varit där i affärer har gjort att jag missat många sevärdheter. Visserligen har jag ju spenderat helger där på egen hand och fått sett en hel del, men än återstår mycket innan jag lämnar Kina för gått. Jag och min fru gjorde en 18-dagars rundresa med en svensktalande guide. Då fick vi verkligen se och höra ofantligt mycket mer och

jag fick känna mig som herre på täppan inför de andra gruppresedeltagarna. Jag visste ju en del och kunde äta” lis med pinnal”. Jag har med min fru fått uppleva sockertoppsbergen längs Li-floden i söder, fiskande skarvar, de sju tranornas grottor, The Great Wall- muren, helt sanslöst byggnadsverk, gravar stora som små städer, terrakotta-arme'n, Silk Market i Beijing, Shanghais hektiska puls och de sjungande rodderskorna i Zohjou, åkt tåg i 304km/tim, sett mikrogravyr utföras under starka förstoringsglas och inte att förglömma den helt underbara maten. När jag känner doften av dumplings och wookad anka, så vattnas det både i munnen och i ögonen. Jag blir nog en kinesisk orm i mitt nästa liv, det hoppas jag.

Jag har lärt känna många olika människor av olika raser, religioner och kulturer och detta har bildat ett minne hos mig som jag ofta återvänder till och använder mig av när jag träffar folk och ska vara social.

Jag hoppas slutligen att mina små berättelser har berikat läsarna och att de har givit er många glada stunder men även tänkvärda.

Xie Xie och Zaidjen och Gong Xi Fa Cai- God Helg och allt det bästa för nästa år

YST